

Sangglad Nyhedsbrev - September 2022

## Rårup Børnehus; En sangglad institution

Kære forældre.

Sommeren flyver afsted, og det samme gør de dejlige musikalske stunder vi har med Jeres børn. Før sommerferien havde vi krible-krable-tema på tværs af vuggestue og børnehave, hvor vi lærte den skønneste sang om insekter. I kan høre den i dette link:

<https://www.youtube.com/watch?v=RIMff5jjPIg>.

Vi havde billedkort med forskellige dyr, som blev lagt ud på gulvet til samling, og så skiftedes børnene til at vælge dyr og virkemidler. Nogle gange sang vi som en robot, en heks, en ko, en stor tyk mand eller helt uden stemme. Virkemidlerne er med til at give sangen variation, og med til at bibeholde børnenes opmærksomhed og nysgerrighed, når vi laver mange gentagelser. Lille Peter edderkop, Mariehønen evigglad og Poul Kjøllers "Hvis jeg ku bli en lillebitte mand", var også en del af vores repertoire.

Sankt Hans blev fejret af hele huset med bål i haven og popcorn, mens vi sang "Heksemutter lod en tudse". Børnene er også glade for at synge "Oppe i Norge der boede 3 trolde", de skiftes til at være trolde og sige "uff". Når vi inddrager børnene i sanglege og samling, oplever vi, at de får en større lyst til at deltage, og de bliver stolte over at blive tildelt en rolle. Vi har en sjov sangleg, vi synger meget til Sankt Hans, "Heksemutter med det gule-grønne hår" - det er en fangeleg, hvor man langsomt går tættere på fangeren (heksen) og til sidst er det spisetid, og man skal undgå at blive fanget af heksen.

Efter sommerferien har vi haft tema om kroppen, i forbindelse med "små synger sammen dag". Vi har lært mange gode sange; *knoglesangen*, *hjerterbossa*, *er du sur og trist så klap i hænderne*, og *et hjerterim*. I kan lytte til hjerterbossa i dette link: [https://www.youtube.com/watch?v=h\\_cPAiiAyj4](https://www.youtube.com/watch?v=h_cPAiiAyj4). Som afslutnings på vores tema om kroppen - små synger sammen dag, holdt vi en dejlig fest, hvor hele børnehuset havde en stor fælles samling. Efterfølgende var der dans på stuerne og vi spiste popcorn og havde en dejlig dag.

Jeres børn lærer sangene utroligt hurtigt, og vi kan høre hvordan de synger dem rundt omkring på legepladsen, stuen, i gymnastiksalen og derhjemme. Det giver personalet smil på læben og gør os stolte!

Høsten er nu også et overstået kapitel, også her sang vi en masse forskellige sange: *Bondemanden han har altid travlt, alt det som gror i min have, solen brænder rød og hed, nu falmer skoven trindt om land, marken er mejet og æbler og pærer de vokser på træerne*. Vi har øvet disse sange rigtig meget, da vi var inviteret til høstgudstjeneste af Michael, vores præst. Oppe i kirken sad børnene på et tæppe og sang så smukt at kirken gav genlyd af både orgeltoner og børnenes smukke stemmer.

Vi glæder os til endnu flere dejlige sangstunder med Jeres dejlige børn!

De bedste hilsner - Rårup Børnehus.