

Rårup Børnehus; En Sangglad Institution

I 2023 har vi sunget og danset, dyrket og værnet om gamle traditioner, samt nyere traditioner som vi har taget til os.

Sankt Hans blev igen i år fejret i haven med hele børnehuset omkring bålet. Heksen blev sendt afsted med heksemutter-sang, midsommervise og balloner - over i træerne på den anden side af vejen. Bedre held til hende næste år..

Kort efter at alle var vendt tilbage fra en dejlig sommerferie, havde vi både høstfest og "Små synger sammen dag", tæt på hinanden. Begge traditioner - en gammel og en ny - blev fejret med store sangfester og lækker mad. Til høst synger vi som altid; *Marken er mejet, bondemanden han har altid travlt, solen brænder rød og hed og den smukke salme; nu falmer skoven trindt om land.* Alle disse sange øver hele børnehuset, da vi er inviteret til høstgudstjeneste i kirken.

For at prøve noget anderledes i år, øvede alle børn i børnehaven gamle traditionelle høstdanse, hvor man skulle danse to og to, arm i arm. *Hønsefødder - gulerødder, først den ene arm og så den anden arm, med hænderne si'r vi klap klap klap*, var de 3 sange med dans som alle i børnehaven skulle prøve at lære. ALLE klarede det så flot! Vi indøvede sangene og dansene i små grupper, så alle var trygge, og alle havde god tid til at lære i deres eget tempo. Der blev danset og drejet til den store guldmedalje!

Små synger sammen-dag handlede i år om *ting på hjul*. Vi ville gerne bygge bro til vores høsttema, så vores tema handlede en hel del om landbrugsmaskiner. Men også cykler, løbehjul, kørestole, rulleskøjter og biler. Vi lærte nye sange; *Vi kører, vi kører, vi kører i en bus/bil/traktor. Her er en Bus/cykel/mejetærsker og jeg ved hvor den skal hen. Trafikremsen; når vi går på gaden skal vi passe på trafikken x2 - pas på pas på, nu kommer der en bus - dyt dyt dyyyyyt - grønt lys GÅ!*

Alle hjul-sangene var til stor glæde for hele børnehuset, og vores hårde arbejde kulminerede i en stor sangfest hvor vi alle sang og optrådte sammen nede i haven.

I ugerne 42-46 har vi igen i år haft fokus på "Spil dansk" tema. Se linket her for mere info:
<https://spildansk.dk/foreningens-virke/>

Vi har i den forbindelse udvalgt nogle sange i børnehuset, som vi gerne ville arbejde i dybden med:

- *Buster*: sunget med billedkort, for at visualisere sangen
- *I en lille båd der gynger*: klappet og spillet på vores spandetrommer, for at holde rytmen og følge vores årshulstema
-

- *Her bor jeg:* Ny sang, som går i tråd med vores tema i børnehaven om samhørighed og familie
- *Sensommervise:* gammel dansk sang, med en smuk melodi - assisteret af rasleæg
- *Der er et yndigt land vers 1+2:* Fortsat fra sidste år, hvor alle lærte 1. vers.
- *Mester Jakob:* Vores røde tråd som vi synger fra start til slut hos os.

Vi holdt fælles sangsamling til bedsteforældredag i uge 44. Det nød både børn og voksne på begge etager i børnehuset. Det var dejligt at bedsteforældrene havde mod på at synge med deres børnebørn.

Jeres små sangfugle var også på besøg på Rårup plejehjem og synge med de ældre. Plejehjemmet havde fået sangene på forhånd, så det var mere fællessang end koncert - til stor glæde for alle parter.

Nu nærmer juletiden sig, og med den kommer Luciaoptøget og julesangene. Vi synger i den forbindelse *Sankta Lucia* og *Et barn er født i Bethlehem*. Julesangene i år bliver valgt ud fra børnenes spor - hvilke sange synes de er sjove, hvilke sange hører de hjemme og hvilke sange kan vi få allerflest forskellige sjove sange ud af ved hjælp af vores virkemidler

Generel sangglad info:

Vuggestuen har haft fokus på at vende tilbage til samlinger på gulvet, både med og uden instrumenter. De gør brug af en sangkuffert, så sangene er repræsenteret visuelt ved fx en bil, en ko, en heks mm. På den måde har de små børn medindflydelse på sangvalg. De bruger en fast ramme i samling med en velkomstsang fx "hej velkommen". Så har de forskellige årstids/temasange i midten af samlingen. Til slut har de en farvelsang: "Ikke mere musik". Det er trygt for de mindste børn at vide hvornår samling starter og slutter og hvad de kan forvente. I Vuggestuen bruger de også billeder til at symbolisere sange, så børnene ved hvor langt i samlingen de er. Der bruges tørklæder, sangsten, rasleæg, ærteposer, sang på gåtur, sang i hallen, på legepladsen - ja alle steder, da vi ved det styrker glæden og sproget.

Børnehaven holder også samling ud fra en start-midte-slut ramme, men knap så stramt struktureret. Vi gør meget brug af børneinddragelse og medbestemmelse i forhold til valg af sange, valg af leg, rækkefølge mm. Vi har været meget optaget af kanonsang og flerstemmig sang - det oplevede mange af forældrene da de blev kastet ud i "stemmerne" til forældre Kaffe i oktober.

Børnehaven vil gerne prøve at udfordre børnenes sangfærdigheder - ofte kan de nemlig lære meget mere end vi går og tror! Og vi elsker at synge med Jeres dejlige børn - for vi kan høre at de også elsker det! Så meget at de faktisk slet ikke kan lade være!

De bedste hilsner, Rårup Børnehus