

Sangglad Nyhedsbrev - Marts 2022

Rårup Børnehus; en sangglad institution

Kære forældre.

Det er allerede marts, og 2022 har indtil nu budt på så mange skønne timer og sangstunder med Jeres børn. Januar var meget præget af corona, både blandt børn og personale - det har vi gudskelov ikke en sang om endnu :)

Februar måned stod i fastelavnens tegn - vi fik sunget så mange forskellige fastelavnssange - og Jeres børn kunne dem ALLESAMMEN!

Der var den klassiske: "Fastelavn er mit navn" - den er et hit hos alle børn, og mange kender den i forvejen, måske fra forældre eller ældre søskende. En Rårup-klassiker: "Lodi, Lodi" - den sørger for at nævne alle børnenes udklædninger; prinsesser, superhelte, katte, legomænd, pirater, tyveknægte osv. En rigtig god sang hvor vi også øver at være i centrum. Så har vi lært 3 nye fastelavnssange i år! Den ene har en speciel melodi, da den er et mix af 3 forskellige sange. Den har det klassiske fastelavnsbudskab; at man slår katten af tønden og gerne vil have penge i sin "bøsse". <https://www.youtube.com/shorts/92GdNoAb-nA>

De sidste to var lidt svære at få ind under huden. De var skrevet på "Mester Jacob" og "Kasper, Jesper og Jonathan" fra "Røverne fra Kardemommeby". De skal øves mere til næste år, for de var rigtig gode og havde flotte illustrationer som børnene kunne følge med i. Sangene bliver lagt ind i februar billedalbummet. Vi havde en dejlig festdag med sang, tøndeslagning og kroning!

NU er det endelig forår, solen skinner, børnenes kinder er røde og vi har fået længere dage. Vi synger forårssange fra sidste år, og nye forårssange som vi har lært tilbage i november. Børnene er rigtig glade for den hvor vi kan synge om forskellige blomster. I øjeblikket synger vi om vintergækker, men til påske har de bestemt at vi skal synge om påskeliljer. Det er en simpel og fin sang der stiger i toneleje og har tilhørende fagter. I får teksten er

"Jorden vågner, Jorden vågner. Lysegrønne spirer, Lysegrønne spirer. Vintergækker på vej, Vintergækker på vej. Vi vil ha' forår, vi vil ha' forår!". Børnene har en anden yndlingssang om forår, hvor der også er fagter, og til slut synger de solfa. Solfa er smukke toner med håndfagter som fuldender sangen så smukt - det lyder som solskin (do, re, mi, fa, so, fa)

[Det er forår, solen skinner](#) link til sangen.

Vi glæder os til flere dejlige sangstunder sammen med Jeres dejlige børn!

De bedste hilsner - Rårup Børnehus